

MIT FORBRUG



Vi må lære at tæmme vores grådighed

Annette Bredsgaard, som forretter gudstjenesten på DR i dag, vil have os til at værne om kloden og hinanden.

CHARLOTTE BRANNER

I studietiden blev det en vane at købe brugt, og siden har Annette Bredsgaard og hendes mand gjort en dyd af at gå på genbrugsjagt. Der er stadig langt mellem designermøblerne i præsteboligen i Torsted ved Horsens, hvor præsten selv høster en del af familiens mad i de to køkkenhaver.

Juleaften fejrer hun i år med gudstjeneste, som hun selv forretter, både på DR i Horsens Klosterkirke og live i Torsted Kirke og middag med dans om træet hjemme med familien.

Selv om bæredygtighed fylder i familiens bevidsthed, pudser præsten ikke glorien, når det kommer til julegaver. Familiens tre piger har fået, hvad de har ønsket sig af »hæslige ting med glim-

merperler« gennem årene, selv om moren ellers gerne pakker gaver ind fra de lokale genbrugsbutikker eller strikker gaverne selv.

»Jeg tror, at flere og flere vil give hjemmelavede gaver og købe brugte ting, for det dæmper kvalmefornemmelsen lidt ikke at købe alt fra nyt. Jeg oplever, at mange har et ønske om at dele og passe på jordkloden. Fordi enhver kan se, at vi kan producere meget billigt i Kina eller Indien, men har vi brug for alt det?«

Er det bedre at undlade at give gaver?

»Vi giver gaver, fordi der er noget, vi er glade for, så lad os endelig blive ved med det. Vi hører jo, at de tre vise mænd havde guld, røgelse og myrra med. Det er hele grunden til, at vi giver gaver: At Gud kom til Jorden. Men lad os ikke udhule gavens mystik, som også er det overraskende og det uventede. Jeg kan ikke holde ud, at man skal købe ind efter en nøje detaljeret ønskeseddel og beløbsramme.«

Hvordan er du som forbruger?

»På grund af mit stærke engagement i kristendommen synes jeg, det er vigtigt, at vi tager hensyn til kloden. Vi må

gerne forbruge – det har vi altid gjort som mennesker – men det er vigtigt, at vi lærer at mærke, hvornår vi har nok.«

Hvornår har vi nok?

»Sjovt nok er det jo lige meget, hvor mange penge vi tjener, så kan vi godt få dem brugt. Vi går op i, hvor meget vi kan få for hvor lidt. Det er helt almindelig menneskelig grådighed. Jeg er optaget af, at jeg og vi som samfund lærer at tæmme vores grådighed.«

Hvordan lykkes det for dig selv?

»Det lykkes os at holde fast i, at det godt kan lægges ind i ens økonomi, at man giver penge væk. I mange år har vi givet et fast beløb om måneden til Danmissions arbejde. Det ligger i kirkens og derfor også i det danske folks dna, at højtid og glæde også er en tid, hvor man tager sig selv i nakken og husker på, hvad der er væsentligt og uvæsentligt, og siger: »Lad os lige give noget af vores overflod til dem, der ikke har så meget.«

Ligger det at give ikke også til andre religioner?

»Da flygtningene begyndte at vandre på motorvejen, stod alle kirkerne her i Horsens på gågaden og samlede ind. En muslimsk forening kom og var med,

selv om det var under folkekirkens banner, og det er da fantastisk. Det er nemlig en fælles åre i rigtig mange religioner, at man skal være udadvendt. Også i sin gavmildhed.«

Hvor gode, synes du, vi er til det?

»Jeg oplever en utrolig velvilje og gavmildhed. Både når der kommer flygtninge, og når de hjemløse fryser om vinteren. Jeg tror, vi alle sammen har et ønske om at dele ud, når nogen har brug for det. Omvendt tager vi ikke for alvor konsekvensen af det. Der er masser af mennesker på den sydlige hemisfære, der mangler til det mest basale, fordi vi overforbruger i Vesten.«

Kommer du ind på vores forbrug i din juleprædiken?

»Temaet er de to ord, englen synger i juleevangeliet: »Frygt ikke«. Min prædiken handler om, hvordan frygt fylder i vores liv. Og hvordan Gud gennem det her besynderlige lille menneskebarn giver os mod og styrke til at lade gensidig kærlighed og forståelse være det bærende pejlemærke i vores liv. Så vi kan leve på en måde, hvor vi ikke er optaget af at få størst og mest og sikre os selv, men i stedet værne om andre.«

charlotte.branner@pol.dk

KAFFEPAUSE.

Præsten Annette Bredsgaard handler jævnligt hos Kaffe Brød & Co, der ligger i samme gade som hendes arbejdsplads, Horsens Klosterkirke. Foto: Nanna Navntoft



De uventede og hjemmelavede gaver



Sammenlignings-syge. At tro, at nu må jeg da også have en ny sofa for at være et menneske, der har styr på mig selv og verden

Bag om Annette Brounbjerg Bredsgaard

Født i Ejstrupholm i Midtjylland i 1969. **Provst og sognepræst i Horsens**, hvor hun bor sammen med sin mand, der er lærer. Har tre udeboende børn. Uddannet teolog fra Aarhus Universitet i 1998.

Har også en diplomuddannelse i ledelse. Var i 10 år sognepræst i Gellerup, hvor de færreste indbyggere er medlemmer af folkekirken.